

Vraag het aan Morya



Je vindt de weg

“De mooiste dingen kunnen veracht worden en de minste dingen kunnen opgehemeld worden, maar weet dat jij degene moet zijn die in een evenwicht staat. Laat je niet meesleuren in grote illusies. Kijk nuchter naar alles en laat je niet neerhalen wanneer het slecht gaat op deze aarde. Weet dat je gedragen wordt door de moeilijkheden heen.

Vanuit het contact met het Goddelijke, vanuit het contact met je eigen ziel, zal je de weg vinden door de grootste moeilijkheden heen. Want je wordt gedragen, want er is een liefde die jou kent en die jou brengt van het één naar het ander.

Dat is ook zo voor je medemens. Ook die moet zich voor de ware liefde kunnen openen zoals ook jij daarvoor open moet kunnen komen. Maar forceer niets. Als het niet mogelijk is dan is het niet mogelijk. Is het vandaag nog niet, dan morgen misschien wel. Forceer je daar niet in. Ga gewoon je gang.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 16: ‘De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden’)
© Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 330

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


